

MULLSORKEN

NR. 2 2024



INNEHÅLL

Kvällarna har nu blivit ljusare vilket sänker tröskeln för att tillbringa mer tid utomhus i skog, mark, trädgård och träsk. Just denna våren har dock mer än naturupplevelser att erbjuda. I år fyller nämligen Mullsjö SOK 70 år vilket vi firar med en fest den 17:e maj. Kika på hemsidan eller i förra numret av Mullsorken för mer information samt anmälan.

I detta nummer av tidningen får vi bland annat läsa några reportage om tränings- och tävlingsresor från helt olika delar av Europa. Vi får också en inblick i roliga MSOK-initiativ som skapat liv och rörelse i omgivningen kring klubbstugan och samtidigt lyckats aktivera många barn i Mullsjö.

Glad vår!

FRAMSIDA

Jenny Johannesson, löpande funktionär vid Mullsjö x-trail 2023.
Foto: Erik Schalin

Tidningen MullSOrKen är Mullsjö SOK:s klubbtidning som ges ut 4 gånger per år. Alla medlemmar är tidningens reportrar. Inget bidrag är för litet och vi tar tacksamt emot det du vill dela med dej av som relaterar till någon del av Mullsjö SOK:s verksamhet.

Detta nummer är koordinerat av Stina Nalbin och Stina Nero. Kontakt: mullsorken@msok.se

Besök gärna klubbens hemsida!

www.msok.se

och Facebook/Instagram, sök på: Mullsjö SOK

Postadress:

Mullsjö SOK
MSOK-stugan
Havstenshultsvägen 11
565 34 Mullsjö

- 3 Ny ordförande i Västergötlands Orienteringsförbund
- 4–5 Barnens Vasalopp
- 6–7 Skidtävlingar MSOK vintern 2023/24
 - 7 Kortisar från årsmötet
 - 8 Lopp rapport – Berlin halvmarathon
 - 9 17:e augusti 2024 – Mullsjö marknad
 - 9 Mullsorken lagar – Calles blåbärs-crunch
- 10–11 Träningshelg i Tännaldalen
- 12–13 Orientering i Spanien nu och då
 - 14 Årets MSOK:are 2023
 - 14 Vasaloppet 2024
 - 15 Äggjakt
- 16–19 Svalbard – Wow vilket ställe!

NY ORDFÖRANDE I VOF

Västergötlands Orienteringsförbund har hållit årsmöte i Vara. Emma Kindbom, Skövde, valdes till ordförande för 2024. Helt nya i styrelsen är Anna-Karin Rydberg, Götene, Therese Ivarsson, Alingsås och Maria Kleijn, Vänersborg. Omval skedde för Magnus Södervall, Skara.

Västergötland är ett av de största distrikten i landet med 51 klubbar och 3000 aktiva löpare. Klubbarna har under förra året arrangerat 45 tävlingar med totalt 35 000 starter. Årsmötet var förlagt till Vara Folkhögskola där 27 föreningar fanns på plats. Patrick Ericson representerade Mullsjö SOK.

– Det finns många fina minnen från 2023, säger Magnus Södervall, styrelseledamot i VOF. Seger i distriktsstafetten på USM, SM-guld på sprint och ett lyckat Veteran-SM i Tiveden med deltagarrekor, för att nämna några höjdpunkter. Men 2023 har också varit ett år med förändringar på VOF-kansliet, med mycket fokus på ekonomi och med en aktivitetsnivå som är lägre än tidigare.

Elsa och Alva Sonesson, Falköping, är topplöparna i Västergötland. Elsa vann sprint-SM i Lund i D20. Alva är nära sverigetoppen i D21 och ingår i utvecklingslandslaget. Hon fick t.ex. chansen att delta i världscupen i Tjeckien i augusti.

Västergötland är ett distrikt med många och bra arrangemang. Störst 2023 var sprinttävlingen på Borås djurpark i november med 3300 deltagare. Även U10mila och sprinten på Sommarland är populära tävlingar och lockar många deltagare från andra distrikt. Noterbart är att antalet västgötar på distriktets tävlingar 2023 är 12 500. Referensvärdet från 2019 är 15 800.

Torbjörn Löfving



Emma Kindbom, ny ordförande i VOF.
Foto: Torbjörn Löfving



Alva Sonesson, bäst i distriktet.
Foto: Svenska Orienteringsförbundet

BARNENS VASALOPP

Under sportlovet arrangerades Barnens Vasalopp vid MSOK. Över 30 barn i blandade åldrar deltog med start i Sälen och målgång i Mora. Under loppet bjöds på blåbärssoppa vid Risberg för de som ville. Loppet sträckte sig cirka 1 km och några av barnen tyckte det var så roligt så de åkte flera varv. När de kom i mål väntade sommarskuggan med medalj och diplom. Medalj och diplom var material som beställdes från Vasaloppsföreningen. Vi fick även med flaggor som sattes ut runt skidspåret.

Det var en fantastisk vinterdag med strålände sol som bjöd på minusgrader med bra spår. MSOK-stugan hölls öppen med nygräddade våfflor, kaffe och saft. Över 120 våfflor gräddades och det var fullt hus i stugan.

Det uppskattades av både barn och föräldrar att skidutrustning fanns att tillgå för de som inte hade själva. Vi hoppas att detta blir en återkommande tradition där fler barn får komma och prova på denna härliga vintersport.

Zandra Ek och Emma Blomkvist



Strålände vinterväder.



Förberedelser inför start.



Start- och målområde.



Alla åkare fick ta emot diplom vid målgång.



Fin diagonalåkning hos Vasaloppsåkarna.



Sommarskuggan mötte upp vid målet.



Välförtjänt diplom efter målgång.

SKIDTÄVLINGAR MSOK VINTERN 2023/24

Mullsjö SOK stod som arrangör när första deltävlingen i Jönköpingszonen ägde rum. Torsdagen före julafton hälsade vi ett 50-tal skidåkare välkomna till vår anläggning. Fristil gällde vilket innebär att man kan välja åksått. Utöver alla barn och ungdomar var det några vuxna som passade på att tävla. Klassen herrar respektive damer 17 år och äldre var öppen för alla. Eftersom snöotillverkningen inte var avslutad fick vi korta ner banan till ca 2,5km. Det blev någon varvning extra för de som åkte längre. De yngsta åkte 1km och berördes inte.

Den 8:e februari var det dags för Jönköpingszonens 4:e deltävling. Även den arrangeras av Mullsjö SOK. Klassisk stil gäller denna gång. Det innebär att man inte får ta så kallade skridskoskär mer än vid byte av åkriktning. Det är även begränsning av stavlängden. Maxlängden är 83 procent av kroppslängden då skidskorna är på, mätt upp till remmarnas infästning i staven.

44 barn och ungdomar deltog. Den här gången kunde vi använda hela konstsnöspåret. För MSOK deltog Algot, Irma och Linnea Nero. Ingen tid eller placering redovisas i yngsta klassen så resultat: deltagit. Vera Westh blev 2:a i klassen Tjejer 12.

Mullsjöskejten den 20:e februari var en tävling i fristil för alla åldrar. Det var betydligt större andel ungdomar än vuxna som deltog. Tävlingen ingår i Västgötacupen för ungdomar. Barn som är 8 år eller yngre får ingen tid eller placering. 93 åkare deltog denna tisdagskväll. Till skillnad från zontävlingarna så var det mest västgötaklubbar representerade.



Erik Nero och Sören Karlsson kollar resultat efter tävling. Foto: s. 6– 7: Stina Nero



Niklas Hedlund skickar iväg de tävlande i starten i Mullsjöskejten.



En snabb och nu sliten Vera Westh får hjälp av Annika Westh efter målgång.



Tävlingsledare Kent Nero plockar ihop pris-pallen efter Mullsjöskejten.



Målrakan under Mullsjöskejten.

Deltagare från MSOK på Mullsjöskejten:

William Larsson: Killar 9–10, Plac. 7

Vera Westh: Tjejer 11–12, Plac. 10

Benjamin Wiklund: Killar 15–16, Plac. 2

Peter Johansson: Herrar 50, Plac. 1

Magnus Larsson: Herrar 50, Plac. 2

Vi känner oss nöjda med vinterns skidtävlingar. Tack till tävlande, funktionärer och framförallt de som gjort det möjligt att åka skidor i vinter.

Skidsektionen

KORTISAR FRÅN ÅRSMÖTET

- Ny i orienteringssektionen: Alexander Norman
- Nya i löpsektionen: Stefan Wäring och Mattias Jinnerot
- Ny i stugkommittén: Evert Svahn
- Ny revisorssuppleant: Niklas Hedlund
- Ny i styrelsen: Pontus Kronmarker (orienteringssektionen)
- Lämnade sina poster gjorde: Staffan Sandstedt (stugkommittén) och Linda Rydén (orienteringssektionen)
- Föreningen saknar allt jämt ordföranden där posten går runt på styrelsens ledamöter. Som språkrör valdes Lars Grehn
- MSOK-stugan har varit uthyrd vid 64 tillfällen och gett oss över 35 t kr.
- Vi hade vid årets slut nästan 759 t kr i kassan
- Budgeten för 2024 hamnade på nästan 990 t kr. och var balanse-rad + - 0
- Avgifter och ersättningar förblir oförändrade jmf. med 2023.
- Medlemsavgifterna för år 2025 beslutades oförändrade jmf. med 2023 och 2024.
- I budgeten ingår bl.a. arrangerande av Mullsjö Marknad och Mullsjöskejten, dock inte X-trailen resp. Stråkenloppet vilka ligger vilande i väntan på bl.a. tävlingsledare och nya idéer.
- Efterlyses idéer om hur vi når fler ungdomar och aktiva skidåkare.
- Konstaterades även att vår förening fyller 70 år i år vilket bland annat kommer att firas vid årsfesten den 17 maj.

Lars Grehn

LOPPRAPPORT – BERLIN HALVMARATHON

När hösten närmade sig sitt slut så började min fru Linda och jag fundera:

– Hur och när ska man inleda nästa löpsäsong?

– Vad kan bli ett bra och konkret mål att sikta mot? ...man behöver ju ett sådant för att hålla en god motivation under grundträningens många timmar i mörker. Och på löpbandet alla de dagar det bjuds på halvdan väderlek som gör att varken skidträning eller löpträning ger riktigt den önskade effekten.

Svaret blev: En halvmara!

– Men Varför? Jo det är tillräckligt sakta fart för att man inte ska behöva ha gjort några specifika fartpass utöver den grundträning som ändå var planerad till många av intervallpassen i dec–mars.

– När och var? Varför valde vi Berlin?

Lämpligt datum för en tidig start på säsongen, men ändå tillräckligt sent för att innan tävlingen hinna känna lite på tävlingsfarten vid träningstävlingarna här omkring Jönköping i mars månad.

En tävlingsbana som har goda förutsättningar att springa snabbt på.

Hyfsat lätt resväg:
Vi valde tåg!



Avgång från Nässjö fredag kväll. Därifrån färdades vi med nattåg utan byten, framme lördag morgon mitt i staden och med mer än ett dygn kvar till start!



Tävlingsdagen:

Ett varmt vårväder sveper in i staden, väldigt skönt! (men just under loppet tycker man att 22 grader är för varmt) Vi har övernattat på ett hotell nära starten, så det är bara en liten morgonpromenad bort till tävlingsområdet. Det är mycket folk, både deltagare, funktionärer, poliser och publik. Innan loppet får vi dock ladda i lugn och ro, en stor park är avspärrad enbart för deltagande löpare. Starttid är satt till kl 10 för första startgrupp med löpare.

Loppet går fint för oss båda och jag lyckas även sätta ett nytt personbästa: 72min. Efter loppet finns god tid att slappa i solskenet och äta gott innan tåget åter rullar oss hem till Sverige under natten mellan söndagen och måndagen.

Tack till våra föräldrar som tog hand om barnen och möjliggjorde en god minisemester!

Erik Nero



17 AUGUSTI 2024 – MULLSJÖ MARKNAD

Om 4 månader har vi haft vår marknad. Hoppas den blir lika bra som i fjol. Ni som var med då och såg till att allt flöt kanon hoppas jag kan ställa in sig på att hjälpa till även i år. Inom kort ligger marknadskommittén i startgroparna men redan nu har anmälningarna börjat trilla in. Ni som har idéer om utveckling, förbättring samt vill hjälpa till på marknaden hör givetvis av er till mig (070 603 15 31). I väntan på 17:e augusti hoppas jag på en fin vår och sommar.

Lars Grehn



Från förra årets lyckade marknad.
Foto: Lars Grehn



MSOK:s ungdomars lotteri.
Foto: Lars Grehn

MULLSORKEN LAGAR – CALLES BLÅBÄRS-CRUNCH, EN SNABB VARIANT AV BLÅBÄRSPAJ

Har du också hittat någon påse blåbär i frysen när årets bär börjar mogna? Det är i väntan på sommaren de ska njutas. Passar till frukost, efterrätt eller som boost efter träningen.

Recept 2 personer:

- 1,5dl havregryn
- 1 näve nötter, t.ex. valnötter
- 1msk socker
- 50g smör
- 1tsk vaniljsocker
- En nypa salt
- Frusna blåbär
- Mjöl

1. Värm mjölken, men den ska inte koka.
2. Rosta havregryn och nötter i en torr stekpanna.
3. Rör i smör, socker, vaniljsocker och salt.
4. Lägg frusna blåbär i tallrikar, slå på varm mjölk och toppa med crunch. Voilå!

Calle Nyholm



TRÄNINGSHELG I TÄNNDALEN

Sista dagarna i september och början av oktober 2023 åkte fyra MSOK-medlemmar till Tännaldalen för träningshelg i fjäl- len. Vistelsen tillbringades i Kjell Dan- fors stuga till vilken Kjell, Erik Jalnefur och Per Bertilsson anlände på fredagen. Ludvig Danfors hade ankommit redan dagen innan.

Lördagslöpningen bestod i att komma upp och utforska höjderna i området där turen gick upp på Lill-Skarven (1226 möh) och Hamrafjället (1137 möh) för att sedan vända hemåt med en välbehövlig fika på Andersborg raststuga med ser- vering. Naturen hade precis avlöst färg- sprakande höstfärger mot lövfattiga träd men ändå väldigt fint! Vädret lite mulet.



Lördagens tur.

På söndagen tog vi bilen upp till fjällpar- keringen vid Svansjön. Per blev släppt ett par timmar tidigare på morgonen då han ville göra en vandring. Kjell, Erik och Ludvig sprang nordväst mot Norge och strax efter att gränsen passerats träffa- de vi på Per som var på väg tillbaka. Han hade varit halvvägs upp på Storvigeln (1561 möh) och vänt. Erik bestämde sig att ta Per sällskap tillbaka till bilen med- an Ludvig och Kjell fortsatte över fjället för att komma ner vid Tännaldalsliften och sedan ta sig tillbaka till stugan.



Per, Erik och Ludvig.



Ludvig i fjällmyren.



Vackert landskap även i mulet väder.



Söndagens tur.

Erik och Per gick lite fel på vägen tillbaka till bilen och fick en rejäl vandring den dagen. Hela gänget var på kvällen ganska trötta men kvicknade till i bastun.

Hemfärd på måndagen för samtliga. Helgen sammanfattas som dagar med mycket härlig löpning i gott sällskap! Siktar på att återupprepas i höst!

Ludvig Danfors



Tännaldalen i september.



Ludvig och Erik framför storslagna vyer.



Kjell och Ludvig.

ORIENTERING I SPANIEN NU OCH DÅ

– Om ni klarar att springa tio tävlingar i rad utan att vara tjuriga efter målgång så bjuder jag er på en resa till Madrid. Detta lovade jag mina tre stora barn för några år sedan, innan covid, och tänkte att det var ett helt ofarligt löfte. Det skulle de inte klara.

Men de lyckades och nu under sportlovet 2024 blev vår resa till Madrid av. Varför just Madrid?

1916 föddes Martin Kronlund och han växte upp i min farfars familj i Tibro. Som 18-åring sökte han sig till kustartilleriet och inledde en fäktningsskariär som utövare och ledare. Detta ledde till att han 1962 anställdes av Spanska fäktningförbundet och började jobba på spanska idrottshögskolan. Han ville ge sina elever allsidig träning, bättre kondition och väcka ett intresse för orientering i Spanien. På lördagarna ordnade han orienteringsövningar i Casa del campo, skogen vid idrottshögskolan. Han hade kontakt med svenska orienteringsmissionärer och i slutet av 70-talet tog han med Peo Bengtsson till skogsområdet Peguerinos, ett helt fantastiskt orienteringsområde. Martin återvände (bilade) till Sverige och Tibro nästan varje sommar och vid en av dessa resor träffade jag honom hemma hos farmor och farfar. Vi kom att prata om orientering och planeringen för att åka till Madrid startade.



Martin Kronlund.
Foto: Torbjörn Löfving

1994 dvs för 30 år sedan åkte jag och några andra från Tibro ner till Madrid och blev mottagna av Martin. Vi blev guidade genom Madrid och fick delta i Martins egen tävling "Martin Kronlund Trophy". Det var då den största tävlingen i Spanien, och vi blev extra välkomnade. Detta var stort och några år senare åkte vi ner till Spanien igen och jag lyckades då vinna D21 och svärdet som alltid var 1:a pris i "Martin Kronlund Trophy".

Nu 2024 ville jag såklart visa mina barn Peguerinos och själv få uppleva lite nostalgi. En snöig tisdag bar det iväg från Mullsjö och vi (Jag, Julia, Simon, Irma, Vera och den vane spanienresenären Torbjörn) landade i Madrid i sol och 17 grader.



Simon, Julia, Irma och Vera Westh i Spanien.
Foto: Annika Westh

Tisdag eftermiddag–torsdag blev det fem träningar varav fyra i Peguerinos. Här är det berghällar, gräsmatta, öppen skog, stup, och vackra vyer. Blommande körsbärsträd och helt underbart. Här träffade vi orienterare från bland annat Spanien, Columbia och Danmark (Irma har fått lite danska följare på Instagram efter resan). Några av de spanska orienterarna

fick höra om vår bekantskap med Martin och då insåg jag hur stor han varit för spansk orientering. Flera ville prata med oss och någon nästan tacka för att orienteringssporten finns i Spanien. Mindre underbart men också en upplevelse är de krokiga vägarna och när man dessutom kör fel så kan det bli riktigt spännande...



Vera på pris pallan F12 Maximus O-Meeting.



Karta från Peguerinos.



Annika redo för start.

Fredag blev vilodag men många steg i Madrid och en tur till "korset" vid "de stupades dal". Lördag och söndag var det tävlingspremiär på Maximus O-Meeting, en tävling med ca 2000 deltagare från många länder. Här möttes vi av riktig utmanande orientering, härliga dagar och sommarvärme. Riktigt bra arrangemang som jag verkligen kan tipsa andra om. Bäst gick det för Vera som fick gå upp på pris pallan.

Och jag kan meddela att barnen tyckte att det var värt att bita ihop, och inte tjura efter tävlingar. En resa som alla kommer minnas!

Annika Westh

Julias OL-bana från Maximus O-Meeting.



ÅRETS MSOK:ARE 2023 – THOMAS SJÖHOLM



Thomas Sjöholm med utmärkelsen.
Foto: Lars Grehn

Motivering:

För hans engagemang, noggrannhet och kunnande i allt vad han gör för vår förening och speciellt i samband med vår ambition att alltid skapa orienteringsarrangemang av högsta klass.



Ett JÄTTESTORT TACK från oss!

VASALOPPET 2024

Vasaloppet 2024. Lite regn lätt motvind och någon plusgrad. Delar av parkeringen avstängd på grund av lervälling.

För oss i Sydsverige som tränar kontinuerligt är detta normala förhållanden.

Spåren var bättre än jag hade förväntat mig efter flera dagars mildväder. Betyg 2 av 5.

Bra jobbat av spåransvariga.

Det är redan nu dags att planera inför nästa Vasalopp. Flera av MSOK-deltagarna reste i år med Jönköpings OK:s bussresa. Bekvämt att bara följa med.

Kent Nero



Vasaloppsstarten klockan 06.00.
Foto: Kent Nero

ÄGGJAKT

På Skärtorsdagen arrangerades äggorientering för barnen i Mullsjö. Över 115 barn i blandade åldrar var föranmälda och kom för att leta påskägg. Barnen letade efter 11 ägg av varierande storlek. Äggen var markerade på en vanlig orienteringskarta, och varje ägg hade en bokstav på sig. När alla ägg var hittade hade barnen skrivit ner 11 bokstäver som tillsammans bildade ett ord, PÅSKLOVSKUL!

När de hittat alla ägg och klurat ut ordet tog barnen sig till påskharen. Hade man rätt ord fick man en fylld morotsgodispåse. Många barn var påskutklädda och det fanns även möjlighet till att bli målad på plats vid MSOK-stugan i samband med att de hämtade ut sin karta. Grillen vid grillplatsen var tänd. För de som ville kunde man köpa korv med bröd samt kaffe och påskkaka. Återigen en uppskattad aktivitet för stora och små som vi hoppas kan bli en ny tradition vid MSOK-stugan.

Zandra Ek och Emma Blomkvist



Ansiktsmålning utanför klubbstugan.



Det delades ut många morotsgodispåsar efter fullföljd jakt.



Äggorienterare och huvudpersonen påskharen.



Äggjakten är igång!



Arrangörerna och några av deltagarna.

SVALBARD – WOW VILKET STÄLLE!

Svalbard Ski maraton och Börje Andersson (6-faldig Svalbardsresenär) lockade några MSOK:are att i april besöka detta fantastiska ställe, 120 mil norr om Norska nordkusten. Redan inflygningen mot Longyearbyen, öns ”huvudstad” gav oss vyer vi aldrig sett tidigare. Vi övriga MSOK:are var Kjell Persson, Sören Karlsson och undertecknad.

Ta med mycket kläder hade Börje sagt åt oss och det gjorde vi, vilket också behövdes. Det var sällan varmare än -10 och dessutom ibland skapligt blåsigt. Men vi frös aldrig. Dels vande man sig vid kylan och luftfuktigheten var minimal. Svalbard är något som kallas en arktisk öken, vilken innebär väldigt lite nederbörd. Därför var det i år inte tillräckligt



Vyer som belöning efter långa stigningar. Foto: s. 16–17: Lars Grehn



Riktiga diagonalbackar.

med snö för att åka den ordinarie banan på tävlingen. Reservbanan fick en sammanlagd stigning på 860m (den dubbla jämfört med ordinarie bana) och med den tröga snö som erbjöds blev det en kamp för de flesta och att åka på blanka skidor och att enbart staka avrändes. För många av de tävlande tog första milen 1,5 till 2 timmar. Men det blev en upplevelse som sent skall glömmas. Inte bara det att all dricka som serverades på matkontrollerna bestod av kall dryck. Justyna Kowalczyk (för något år sedan en åkare av världsklass) vann damklassen och rankade banan/tävlingen som den absolut tuffaste hon någonsin åkt. Med andra ord en ”skaplig” utmaning inte bara för oss över 70, men det var det värt vartenda stavtag med vyer man bara drömt om.

Utöver denna dag av kamp hade vi en heldag på skoter. 13 mil i rasande fart (40–70 km/h) ledda av två kvinnliga guider med gevär på skotern för att skydda oss från isbjörnar. En helt underbar dag med fantastiska upplevelser och riklig information om ön vi befann oss på. Någon isbjörn såg vi inte, vilket vi givetvis hade hoppats på, men deras huvudsakliga föda, säl samt vild Svalbardsren såg vi.



Beredd på isbjörnsmöte.



På den 13 mil långa skoterturen.



Varning för isbjörn.



Sören Karlsson har som tur är övat på skoterkörning vid MSOK-stugan.

En av dagarna åkte vi bekvämt upp på en glaciär och där gick vi ner i en häftig isgrotta. Denna grotta har bildats av att glaciären smälter på sommaren och är öppen att besöka under vinterperioden. Mycket väl värd ett besök.



Bert Svensson Jönköpings OK går ner på stegen i grottan.



Otroligt landskap. Foto s. 18: Lars Grehn

Sista dagen var en heldag på havet med en isbrytare. Hade vi tur så kunde vi få se såväl isbjörn som valross och säl. Denna tur hade vi dock inte. Även denna dag var helt oförglömlig med scenerier som man i princip endas hittar i arktiska områden och med en guide som berättade så mycket intressant om denna ö som du kan få läsa mer om på nästa sida. Är du sugen att åka dit? Jag lovar, du kommer inte att ångra dig.

Lars Grehn



På tur med isbrytare.



MSOK representerad på Svalbard.



Komplementfärgerna blått och orange.



Pelle Lindgren IKHP, Sören Karlsson (som vänder bästa sidan till), Kjell Persson och Börje Andersson.



Skidåkning i fantastisk miljö.

UPPSNAPPADE KORTA FAKTA OM SVALBARD

- Ön leds av Sysselmasteren, vilken har stor makt och är den norska regeringens högsta representant på Svalbard. Han är också bl.a. polismästare.
- Svalbard tillhör Norge sedan 1920. Innan dess var detta ett Ingenmansland. Alla på hela jorden hade rätt att bruka öns naturresurser.
- Jakt (i urminnes tider) och kolbrytning (från början av 1900-talet) har tidigare varit grunden för livet på ön.
- I dag är turism, forskning och delvis fortsatt kolbrytning grunden för öns ekonomi. En gruva är fortfarande i gång. Kommer att avvecklas under detta år.
- På ön bor ca 2 900 invånare av 50 nationaliteter.
- Detta är den enda plats i världen där du kan jobba utan arbetstillstånd. Fixar du jobb, bostad och är hyfsat frisk så är du välkommen att flytta dit.
- Ingen får vistas utanför byn utan skjutvapen som skydd mot isbjörn. Det händer att björn även kommer in i byn. Är du jägare så kan du hyra ett vapen.
- Kriminalitet förekommer i stort sett inte alls.
- Det finns fler skotrår än fast boende och endast 40 km bilväg på ön.
- Här finns inga pensionärer boende. Således ingen åldringsvård. När de blir gamla (och skröpliga) så måste de flytta till fastlandet. Alla måste således ha en alternativ adress på fastlandet.
- Här är det ständig permafrost. Inga träd eller buskar, alla hus byggs på pelare och fjärvärmeledningarna ligger ovan mark. På sommaren växer lav vilket är den enda födan för Svalbardsrenen.
- All ved som funnits och finns för att ev. elda med är drivved från norra Ryssland.
- Du kan inte födas eller dö här. Finns inget sjukhus. Närmaste sjukhus ligger ca 1,5 timmes flygresa därifrån på Tromsø. Begravningar sker på fastlandet.
- Systembolag finns men månadstildelning gäller sedan gammalt för öl och sprit. Detta för att gruvarbetarna förr inte skulle suppa ihjäl sig. Att inte vinet ingick berodde på att gruvcheferna och andra högt uppsatta personer med familjer gärna drack vin men inte öl och sprit.
- Fr.o.m. den 19 april är det midnattssol. Med andra ord så var det i stort sett ljust dygnet runt när vi var där i mitten av april. Från november till februari är det inte bara mörkt det är becksvalt dygnet runt. Endast månen lyser upp vid klart väder. Den 8 mars kl. 12.00 ser de solen för första gången under året. Detta är en stor dag och alla firar och är lediga från skola och arbete.
- 1975 fick de flygplats invid huvudstaden. Innan dess var det endast sjövägen som gällde, så länge det gick att ta sig fram i isen.
- Här finns en fröbank för frö från alla jorden nyttoväxter. 1 miljon originalfrön.
- Hit kan alla länder lämna frö för att garantera dess länder fortsatt mathållning.
- Klimatpåverkan är här (och på polerna) starkare än på andra platser på jorden. 2023 var första året någonsin som medeltemperaturen var högre än 0 grader.

Lyckligt hemkommen utan att ha blivit uppäten av isbjörn...

Lars Grehn

MANUSSTOPP TILL NR. 3 2024 ÄR DEN 7E AUGUSTI
Skicka ditt bidrag till mullsorken@msok.se